

Samenvatting preek Romeinen 7: 14-15 – Tweestrijd

Moerkapelle, zondag 21 juni 2020, avonddienst

Serie: Orde van het Heil, deel 9

‘Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.’ (Romeinen 7:14–15).

De vorige keer zagen we hoe belangrijk de wet in het leven van een christen is. God vernieuwt door Zijn Heilige Geest ons hart zodat we in Zijn geboden gaan wandelen (Ezechiël 36:26–27). Dat is het leven van de dankbaarheid. Het leven van een christen kent vreugde, maar het kent ook strijd. Hoe meer we de HEERE leren kennen, hoe dieper ook ons inzicht wordt in de macht van de zonde. Het is net als met een weegschaal: als de ene schaal stijgt, daalt de andere. Hoe meer we de zonde zien, hoe groter ook de betekenis van de Heere Jezus voor ons wordt. ‘Hij moet meer worden, ik echter minder.’ (Johannes 3:30).

Op allerlei manieren kent het geloof zijn strijd: je kunt uitgelachen of achtergesteld worden om je geloof. Je kunt innerlijke strijd hebben om geloof en kennis te verenigen. Paulus spreekt in Romeinen 7 echter om een strijd in het hart van een christen: je valt jezelf zo vaak tegen. Je doet niet wat je zou willen doen. Als je het goede wil doen, is het kwade nabij.

Het gaat hier om iets diepers dan de strijd tussen geweten en je daden. Naarmate ons geweten spreekt, zullen we meer terugdeinzen voor de zonde. Ons geweten is een zegen: het waarschuwt ons als we Gods wet overtreden. Je zou wel willen zondigen, maar je durft niet. Je geweten houdt je tegen.

Paulus heeft het echter over een andere strijd. Niet tussen geweten en verlangen, maar tussen de wil om God te dienen en de weerbarstige werkelijkheid van alle dag! Paulus wil wel God dienen, maar het lukt zo vaak niet of het is allemaal zo onvolkomen. Je bent minder trouw in het bidden en Bijbellesen dan je zou willen. Je geeft toch toe aan je boezemzonde. Je valt toch terug in oude patronen. Dat wil je niet – en dat is genade! – maar het gebeurt wel. En dat doet je verdriet en stelt je teleur.

In Romeinen 7 stelt Paulus de relatie tussen ons en de wet aan de orde. Die relatie is niet zo goed! Dat komt niet door de wet, want die is – net als God! – rechtvaardig, heilig en goed. Ons hart is echter zondig; de macht van de zonde over ons is groot.

Er is discussie over de betekenis van Romeinen 7. Spreekt Paulus over een ervaring vóór zijn bekering? Dat lijkt onmogelijk, want hij spreekt over zijn strijd in de tegenwoordige tijd! Spreekt Paulus over een tijd waarin hij streed tegen de zonde zonder de hulp van de Heilige Geest? Ook dat is niet waarschijnlijk. Velen nemen daarom aan dat Paulus spreekt over een ervaring die hij nog steeds dagelijks opdoet. De zonde blijft een verschrikkelijke macht in zijn leven. Telkens stelt Hij God en zichzelf teleur. Ondanks het feit dat de Geest in Zijn leven is, is er ook nog de kracht van de zonde. Een mens is blijkaar nooit zondaar-af. Hij is nooit af-bekeerd!

De wet en de zonden blijven een probleem voor ons. Zalig worden door de wet is onmogelijk. Behouden kun je alleen worden door het geloof in de Heere Jezus die Gods wet volkomen vervulde en de vloek ervan droeg. Maar ook voor iemand die weten mag dat Christus voor zijn zonden gestorven is, is het onmogelijk om God volkomen te dienen en te gehoorzamen. De wet daalt af in de kelder van ons leven en brengt zonden aan het licht die wij eerst niet zagen (U zult niet begeren!). De wet laat zien wat een puinhoop er in de kelder van ons leven opgeborgen zit aan verkeerde verlangens, hartstochten en driften.

De wet kan ook het verlangen naar zonden oproepen. Wat je niet mag, is soms des te begeerlijker.

De relatie met de wet is voor ons spannend. Maar dat ligt niet aan de wet, maar aan ons.

Paulus staat in dit hoofdstuk stil bij het duistere geheim van de zonde, die zo diep in hem zit, ook na ontvangen genade. Dat is de intense klacht van Romeinen 7:14: 'Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde.' Juist dat maakt de strijd van een christen uit. Paulus roept mensen op om de ernst van de zonde niet te bagatelliseren.

We mogen niet doen alsof het wel meevalt. Ook zeer gelovige mensen kunnen struikelen. We kunnen denken aan David, Abraham, Simson en Petrus.

Dit betekent dat ook een christen de verleiding van de zonde ernstig moet nemen. We mogen niet verslappen in de strijd tegen het kwade. We kunnen zo gemakkelijk toegeven aan zondige neigingen, geestelijke gemakzuchtigheid, boze gedachten, zondige begeerten. Tegelijk roept het ons om bij de Heere Jezus hulp te zoeken tegen de zonde. Hij wil ons helpen. Ons behoud ligt ook alleen in Hem.

Hij wil ons ook telkens vergeving schenken. Een kind van God kan wel in de zonde vallen, maar hij kan er gelukkig niet in leven. Tenminste... niet altijd. David kreeg het heel benauwd toen hij zijn zonde niet beled.

Een christen is een twee-mens. Aan de ene kant is er de macht van de zonde, aan de andere kant is er het verlangen om God te dienen. Paulus kent de strijd én weet van de overwinning. 'Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.' (Romeinen 7:25a).

Bespreekvragen

1. 'Hij moet meer worden, ik echter minder', zei Johannes de Doper (Johannes 3:30). Wat betekenen deze woorden concreet voor ons, juist ook met betrekking tot onze blijvende zondigheid?
2. Wat is de taak van ons geweten? Hoe functioneert het bij ons? Waarom is gewetensvorming in de opvoeding zo belangrijk? Hoe pakt u dat aan? Praat er zo mogelijk met elkaar over.
3. De strijd van Paulus is niet slechts tussen geweten en verlangen, maar tussen wat ik *wil* en wat ik *doe*. Paulus voelt niet alleen dat Hij de Heere *moet* dienen, maar Hij *wil* het ook. Zijn strijd beschrijft hij o.a. in 7:15-16. Wat herkent u daarvan?
4. Wat leeft er allemaal in de kelder van ons leven? Wat zegt het tiende gebod erover? Zie ook Heid. Cat. zondag 44, vraag 113.
5. Lees eens Heid. Cat. zondag 44, vraag 114-115.
 - a. Wat betekent het in het licht van Romeinen 7 dat de allerheiligsten maar een klein beginsel hebben van de nieuwe gehoorzaamheid?
 - b. Waarom maakt dit ons wel nederig maar niet werkloos (zie slot van antwoord 114)
 - c. Waartoe brengt ons dit volgens vraag en antwoord 115?