

Samenvatting preek Romeinen 8: 14 en 15– Aanneming tot kinderen

Moerkapelle, zondag 31 mei 2020, avonddienst

Thema: van wie ben jij er een?

Kern: wie door de Geest geleid wordt, heeft 1) Christus als Zaligmaker en 2) God als Vader.

1 Christus als Zaligmaker

Kinderen lijken op hun ouders. We zeggen weleens: je kunt wel zien van wie jij er eentje bent! Dat geldt ook geestelijk. Dit betreft niet zozeer uiterlijke kenmerken, hoewel die ook niet onbelangrijk zijn. Het gaat vooral om ons innerlijk, onze levensinstelling. Lijken we op de Heere Jezus en op de Heere God, of vertonen we meer de trekken van de boze?

Romeinen 8 begint met een forse uitspraak. *‘Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’* (Romeinen 8:1).

Paulus legt in dit hoofdstuk grote nadruk op de Heilige Geest. Hij wordt in dit hoofdstuk vaker genoemd dan in andere hoofdstukken van het Nieuwe Testament (behalve 1 Korinthe 2). Dat maakt dit hoofdstuk geschikt voor een Pinksterpreek. Het past ook in onze serie over de heilsorde. De vorige keren ging het over het geloof en de bekering. Nu komt aan de orde hoe de Heilige Geest in ons leven werkt en ons tot een kind van God maakt. Paulus zegt in dit gedeelte niet alleen veel over de Heilige Geest, maar benadrukt ook de Zoon en de Vader. Zij horen immers bij elkaar.

Als je van Christus bent, dan hoef je niet meer bang te zijn voor de ‘verdoemenis’. Het gevaar van Gods definitieve verwerping is dan voorbij, omdat we in Christus ons heil zochten. Paulus wijst er in dit hoofdstuk op dat de weg om zelf ons behoud te verdienen, afgesloten is. Ons vlees (onze zondige natuur) is daarvoor veel te zwak. Ons heil ligt alleen in de Heere Jezus (Romeinen 8:3).

Christus vergeeft niet alleen, maar Hij vernieuwt ons ook. Als we Hem mogen kennen, komt er ook een andere ‘drive’ in ons leven. De Heilige Geest komt in ons wonen en vernieuwt en heiligt ons. Er komt een diep verlangen om God te dienen en met Hem te leven.

Paulus noemt de zondige drive die ons leven beheerst ‘het vlees’. ‘Vlees’ is de mens die zich niet aan God onderwerpt en zich van Gods gebod niets aantrekt. Dat loopt uit op de dood (vers 5, 6 en 7). Als echter de Geest in ons leven aan het werk gaat, wordt het precies anders. Dan vragen we naar wat God wil, leren we wandelen zoals Hij vraagt en komt er vrede en leven (vers 4, 5 en 6). Dan komt er ook rust en vertrouwen. Leven onder leiding van de Heilige Geest, betekent luisteren naar Zijn stem. Dat kost strijd, maar de Geest wil ons helpen, troosten en leiden (Johannes 16:13). Zo komen er ook vruchten.

2 God als Vader

Wie door de Geest van God geleid wordt, is een kind van God (Romeinen 8:14). Wat een ontzaglijk rijke troost ligt in deze woorden. Gods vaderschap betekent: bescherming, zorg en leiding. De HEERE is de Vader bij uitnemendheid: trouw, krachtig, beschermend, leidend, onderwijzend en vol liefde en geduld!

In de opvoeding wordt als het goed is een soort basisvertrouwen bijgebracht. Een kind leert gaandeweg de wereld verkennen en ontdekt ook zichzelf. Als het goed is wordt dat gedragen door rust en vertrouwen. Op je ouders kun je aan. Ook al ben je soms niet lief, toch houden

ze van je. Onvoorwaardelijk. Dat is naar alle waarschijnlijkheid wat Paulus in deze woorden doorgeeft. Bij de HEERE kun je altijd terecht. Kinderlijke liefde verschilt van de angst van een slaaf. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. De Geest leert zeggen: Abba, Vader!

Aanneming tot kinderen roept de gedacht op van adoptie. Je bent geen kind, maar God maakt je tot een kind. Ieder mens is een beelddrager van God en als zodanig kind van God. Door de zonde is dit beeld geschonden, maar het is er nog wel. Elk mens lijkt nog op z'n Schepper. Adam wordt in Lucas 3 (vers 3) de *zoon* van God genoemd. Bij het kindschap van Romeinen 8:15 gaat het om een nog diepere relatie. Dit lijkt meer op wat voor Israël geldt. Israël was het volk van Gods verbond. Hij was voor hen een vader en zij waren Zijn kinderen. (Romeinen 9:4). Zondige Adamskinderen, die hun eigen weg gaan, komen in geloof en bekering tot de Vader terug en mogen Hem ook Vader noemen. God zoekt ze op en maakt ze in Christus tot kinderen!

Kind van God zijn is niet vanzelfsprekend. Als we ons realiseren hoe vaak we God vergeten en Hem pijn doen, beseffen we dat. Tegelijk is de Vader juist over zulke ongehoorzame kinderen bekommerd en bewogen. Hij staat nog op de uitkijk en wil verloren zonen en dochters ontvangen. De gelijkenis van de verloren zoon laat dat zien. Het is Gods liefste wens om zondaren tot kinderen aan te nemen. Daar had Hij zelf de dood van Zijn geliefde Zoon voor over! En wie zo een kind is, is ook een erfgenaam. *'...En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.'* (vers 17).

Van wie ben jij er een? Horen bij de Zoon is horen bij de Vader. Dan is de Geest in ons aan het werk. Kinderen van Adam mogen weer gehoorzame kinderen van God worden. Dat is de enige troost in leven en sterven (Heid. Cat. zondag 1 vraag 1).

Vragen

1. Wat betekent 'geleid worden door de Geest'. Probeer dat vanuit je eigen ervaring concreet te maken.
2. Paulus spreekt over een leven vanuit het 'vlees' en een leven vanuit de 'Geest'. Maak voor jezelf eens concreet wat we daaronder moeten verstaan. Waardoor/door Wie wordt jouw leven geleid?
3. 'O, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk!' Waar vraag je precies om, als je deze bede bidt? Maak het zo concreet mogelijk.
4. Wat betekent het vaderschap van God voor jou? Wat betekent het voor uw rol als vader? Soms zijn er negatieve ervaring met vaders. Wat kan ons dan troosten?
5. Wat vraagt God van verbondskinderen? Wat belooft Hij hun? Wat betekent de Heilige Doop voor u in dit verband?
6. Wat leert de gelijkenis van de verloren zoon over Gods vaderschap?
7. Lees Heid. Cat zondag 1, vraag en antwoord 1. Welke elementen uit dit antwoord kwamen in de preek terug. Spreek met elkaar door wat de betekenis hiervan is.