

Samenvatting preek Galaten 2: 19-20 – Rechtvaardiging

Moerkapelle, zondag 17 mei 2020, avonddienst

Het nut van het geloof

Wat heb je aan je geloof? Misschien is het in deze moeilijke tijden wel makkelijker om op deze vraag te antwoorden dan in tijden van grote voorspoed. Heel veel mensen voelen zich onzeker. Vanuit het geloof mag je weten dat God jouw leven leidt en regeert. Hij staat boven alles. Hij wil je juist ook in deze tijd nabij zijn en je kracht, moed en troost geven. De HEERE maakt zijn Naam waar: Ik ben die Ik ben; Ik ben erbij.

Opnieuw spreken we over de heilsorde. Wat doet God in het leven van Zijn kinderen? De vorige keer spraken we naar aanleiding van Hebrëënen 11:1 over wat geloven inhoudt. Het geloof hecht vertrouwen aan wat God zegt. Dat bepaalt ook de keuzes die je in je leven maakt. Nu gaan we nader in op wat je aan het geloof hebt. Ook in HC zondag 23 gaat het daarover. Na de behandeling van de 12 artikelen wordt gevraagd: ‘Wat baat het je nu dat je dit alles gelooft?’ De catechismus antwoordt dan: ‘Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam ben van het eeuwige leven’. Dat ik straks de HEERE God kan ontmoeten en dat het dan vrede zal zijn. Dat mijn zonden, die de goede relatie met Hem in de weg zitten, vergeven zijn.

Schuldigen worden op de Heere Jezus gewezen

Het is nodig dat we beseffen genade en verzoening nodig te hebben. Paulus voert in de Galatenbrief een fikse discussie. Er waren in Galatië mensen die zeiden dat je om behouden te worden goede werken moest doen. Je moest het verdienen! Paulus maakt met die gedachte korte metten. De wet eist volmaaktheid: blijven in al wat geschreven staat in het boek van de wet omdat te doen (Gal. 3:10). Altijd en overal. Zou iemand dat van zichzelf kunnen zeggen? Paulus zet de zaak expres op scherp. Als we onze eigen zaligheid moesten verdienen, dan zou niemand behouden worden... Laat dat eens tot je doordringen! We staan schuldig voor God vanwege al onze zonden. Onze weg loopt stuk. De ladder van de wet helpt ons niet om in de hemel te komen. We hebben iemand nodig die onze schuld overneemt, wegdraagt en verzoent. We hebben de Heere Jezus nodig.

Alle nadruk laat Paulus vallen op de Heere Jezus. Hij is gekomen om de schuld te dragen. Een aantal weken geleden – zeven om precies te zijn - vierden we Pasen en Goede Vrijdag. We zagen de Heere Jezus hangen aan het kruis. We hoorden hoe Hij vernederd werd door mensen en hoe Hij leed. We hoorden Hem bidden in de Hof van Gethsémané: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan... Zijn lijden was intens en diep. Maar Hij deed het niet voor zichzelf!

We weten allemaal dat de kosten voor onze gezondheidszorg groot zijn. Het is een miljardenindustrie. En we hebben het er voor over. Overheden leggen miljoenen opzij voor het vinden van medicijnen tegen Corona. Maar dit medicijn dat ons de onvergankelijkheid teruggeeft is oneindig veel duurder: de prijs is het kostbare bloed van de Zoon van God!

Het geloof dat rechtvaardig maakt voor God

Alleen het bloed van de Heere Jezus redt en niet onze eigen werken. Dat maakt Paulus heel duidelijk. De genade is Gods geschenk. En het geloof is de hand die het geschenk van God, zo duur betaald met het bloed van Christus, aanneemt en ontvangt. Het toe-eigent. De Heilige Geest zorgt daarvoor. Geloven is je toevertrouwen aan de genade van God en vluchten tot Hem.

Door het geloof ben je rechtvaardig voor God. God *verklaart* zondaren rechtvaardig. Het woord rechtvaardigen doet denken aan de rechtszaal. Er is een beschuldigde: en dat ben jij. Jij hebt gezondigd en kan niet voor God bestaan. Maar wat gebeurt er? Er is iemand die het voor jou opneemt en zegt: ik zal de straf betalen! Ik neem jouw schuld over. Normaal gesproken mag dat niet. Geen enkele rechter zal toelaten dat een ander jouw straf draagt (behalve als het een financiële straf is). Maar deze rechter doet het wel. En gelukkig maar. Want zelf zouden we het nooit kunnen. Tot in der eeuwigheid niet!

De Heere Jezus zegt: geef mij jouw zonden, dan krijg jij Mijn gerechtigheid. Ik betaal voor jou! En zo ben je rechtvaardig. Zo heeft God niets op je aan te merken!

Je blijft niet dezelfde

Om dat te ontvangen is het nodig dat we buigen. Dat leert ons de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De laatste gaat naar huis mét het cadeau van Gods genade. En de eerste gaat naar huis zonder genade. De ene wordt gerechtvaardigd, de andere niet. Jezus geeft zelf de verklaring: wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden! Je kunt het geschenk van God alleen maar aanpakken met lege handen. Paulus zegt dat Hij gestorven is. Hij heeft geleerd dat hij het zelf niet kon. Hij leerde van genade leven. Maar hij is ook opgestaan... tot een nieuw leven (Gal. 2:19-20).

Gerechtvaardigd zijn betekent niet: nu is mijn schuld weg en kan ik eindelijk mijn eigen zin doen, zonder angst voor Gods oordeel te hebben. Paulus zegt: Christus leeft in mij. Hij heeft het door Zijn Heilige Geest in mijn leven voor het zeggen gekregen. Paulus leeft nu *met* Christus. Hij leeft ook *voor* Hem. Want Christus heeft Hem lief gehad! Geloof en bekering horen helemaal samen.

Wat heb je aan het geloof? Beter kunnen we vragen: wat heb je aan Christus? Kennen we Hem? Dienen we Hem. Hij wil Zijn genade kwijt. Hij wil ons zelfs het geloof geven. Hij wil niets liever dan ons behouden. Laat deze liefde ons dan voor Hem op de knieën brengen. Want wie Zichzelf aanklaagt, wordt gezegend en gaat gezegend naar huis. Gerechtvaardigd zelfs!

Vragen

1. Ervaart u dat het in deze tijd makkelijker is om over het geloof te praten? Of juist niet?
2. Lees eens Heid.Cat., zondag 23 vraag 59. Wat is volgens de catechismus de waarde van het geloof? Ervaar je dat ook zo? Praat er eens over door.
3. Waarom is de weg van het zelf verdienen afgesloten? Wat leest u daarover in Gal. 3:10. Wat doen die woorden u/jou?
4. Het fundament van onze rechtvaardiging is het werk van de Heere Jezus. Leg dat eens uit. Waarom is juist Zijn lijden, sterven en opstaan hierbij zo belangrijk? Zie ook Rom. 4:25.
5. Het geloof is de hand die Gods genade aanneemt. Wat bedoelen we daarmee? Hoe ervaart u dat zelf?
6. Waarom ging de tollenaar in Lucas 18:9-14 wel 'gerechtvaardigd' naar huis en de farizeeër niet. Wat zegt dit ons?
7. In Gal. 2:20-21 vertelt Paulus ons dat het geloof je leven vernieuwt en heiligt. Lees deze tekst nog eens.
 - a. Wat betekent 'met Christus gekruisigd' zijn?
 - b. Wat betekent dat Christus (door Zijn Geest) in ons wil wonen?
 - c. Wat betekenen voor u de laatste woorden 'Die mij heeft liefgehad...'?