

# Samenvatting preek 1 Petrus 1:3 – wedergeboren tot een levende hoop

Moerkapelle, zondag 19 april 2020, avonddienst

In de prediking over de heilsorde hebben we tot nu toe aandacht besteed aan 1) de verkiezende God en 2) de roepende God. Nu gaat het over God die de wedergeboorte schenkt. Naar aanleiding van de tekst letten we op drie dingen: de bron, basis en het doel van de wedergeboorte.

## **1 De bron van die wedergeboorte: Gods ontferming**

Als Petrus zijn brief aan de gemeenten schrijft, begint Hij over Gods genade voor hen. Het was God die de gemeenten liefhad en voor hen zorgde. Hij heeft de gemeente verkoren om Zijn heil te ontvangen. Dit heil bestaat in de vergeving van de zonden door de Heere Jezus en de vernieuwing door de Heilige Geest (vers 1 en 2). Alle heil komt van God. Hij is de Bewerker ervan.

In vers 3 werkt Petrus dit nader uit. Dit vers begint met een lofprijzing: Gezegend (=geprezen) zij God! Hij – de Vader van onze Heere Jezus Christus – heeft ons immers wedergeboren! Paulus spreekt hier ook over zichzelf. Niet alleen deze gemeente heeft dit grote heil ontvangen, ook hijzelf en velen met hem.

Wedergeboren worden betekent dat je God als je hemelse Vader mag kennen en dat Zijn licht over je leven opgaat. Het leven van deze christenen kwam in het licht van Gods genade en zorg te staan. Er kwam hoop en verwachting, liefde en genade in hun leven. Ze leerden de Heere Jezus en Zijn genade kennen. Voor die tijd was het donker in hun leven. Toen was er zonde, haat en angst. Feitelijk hadden ze toen geen hoop en verwachting. Maar God heeft die duisternis weggenomen (zie ook Efeze 5:8).

Dat dit allemaal gebeurde, was uitsluitend te danken aan *Gods grote barmhartigheid*. Hij buigt zich naar mensen toe. Ze ontvangen de blijde boodschap van Zijn heil! Ook tot ons is die boodschap gekomen.

## **2 De basis van de wedergeboorte: Jezus' opstanding**

Paulus verbindt de wedergeboorte met de opstanding van de Heere Jezus. In Johannes 3 noemt Jezus de Heilige Geest als de Bewerker van de vernieuwing van mensen. Tegelijk heeft het alles te maken met Pasen.

Pasen betekent dat het licht wordt op deze wereld. De dingen komen in een nieuw perspectief te staan. In plaats van duisternis en droefheid komt licht en vreugde. Het leven triomfeert over de dood. Mensen worden bevrijd uit de macht van de zonde. Daarom houdt Pasen ook oproep in om te breken met de zonden en de werken van de duisternis (Col. 3:1-9). We worden opgeroepen om tegen de zonden te strijden.

Leven uit Pasen betekent sterven aan je zonden en opstaan tot een nieuw leven. Laat de zonden niet je leven beheersen (Romeinen 6:12-13). De oude mens moet sterven en de nieuwe mag opstaan.

Dit is echter niet iets wat we zelf kunnen bewerken. We hebben Gods genade en de kracht van de Heilige Geest nodig. Alleen de Heilige Geest kan ons vernieuwen. Gods kracht die nodig was om Jezus uit de dood op te wekken, is ook beschikbaar om geestelijk dode mensen levend te maken en innerlijk te vernieuwen.

Leven met Hem, gebeurt alleen door Zijn kracht. Als Hij in ons leven werkt worden ons verstand, hart en wil geraakt. Dan krijgen we een andere kijk op God en onszelf (verstand),

een ander verlangen (hart) en gaan we andere dingen doen (onze wil). Je krijgt er zin in om God te dienen!

### 3. De bedoeling van Gods werk: een levende hoop

Wanneer Gods Geest in ons komt wonen en Zijn licht over ons hart straalt, komt er hoop en verwachting. Hoop is iets dat elk mens nodig heeft. Zonder hoop kunnen we niet leven. We worden echter vaak teleurgesteld in onze hoop. Als we onze hoop echter op de HEERE gesteld hebben, worden we niet beschaamd. Dat blijkt wel met Pasen. Bij de Heere Jezus is de overwinning op de dood. Ook in deze moeilijke tijd van Corona biedt Hij hulp. Hij geeft ook uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont en zonden en ziekten weg zijn.

De hoop die Christus geeft is een onwankelbare hoop: *een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis* (vers 4). Gods kind heeft een toekomst! De Heere zorgt er echter niet alleen voor dat de erfenis veilig bewaard is, ook de gelovigen worden bewaard (vers 5). Zelfs aanvechtingen maken hen sterker. Ze mogen zich verheugen in God (vers 6-8).

Wedergeboren tot een levende hoop! Wat een zegen is dat! Wedergeboorte is ook nodig, omdat we anders niet in Gods koninkrijk kunnen ingaan (Joh. 3:5). Wedergeboren worden is Gods werk. Hij *doet* wedergeboren worden, zegt onze tekst. Dat mag ons echter niet verleiden tot een afwachtende houding. De wedergeboorte gebeurt door het Woord (1 Petrus 1:23). Daarom is het lezen en horen van het Woord zo belangrijk! Zo wil de Heilige Geest in onze harten werken. Dat heeft Hij ook al beloofd in de doop.

De *manier* waarop God mensen tot Zich trekt, is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat God in ons hart werkt en dat we zo in het geloof op de Heere Jezus mogen zien en bij Hem zullen schuilen. Geloof en wedergeboorte hangen heel nauw samen.

#### Vragen

1. Petrus begint met God te loven voor de wedergeboorte. Waarom is wedergeboorte iets om God voor te danken? Wat is Gods werk in de wedergeboorte?
2. Wat heeft Pasen met wedergeboorte te maken? Zie ook Efeze 2:4-5. Wat is de *geestelijke* opstanding (zie Heid. Cat. zondag 33, vraag en antwoord 89 en 90).
3. De kracht die Jezus uit de dood opwerkt is ook nu beschikbaar om mensen innerlijk te vernieuwen. Welke troost ligt daarin? Ga eens na hoe Gods kracht werkte in de (beking en) het leven van Petrus, Paulus, Lydia en de gevangenebewaarder in Filippi (Handelingen 16).
4. Wedergeboorte kun je omschrijven als 'een nieuw hart krijgen'. Wat betekent deze uitdrukking? Zie hiervoor Ezechiël 36:26-27. Wat zegt deze tekst u persoonlijk?
5. Wedergeboren worden is Gods werk. Dit maakt ons echter niet werkeloos. God vernieuwt mensen immers door het Woord (zie 1 Petrus 1:23). Wat betekent dit bijvoorbeeld voor ons Bijbellezen? In de doop wordt beloofd dat God in de dopelingen wil werken. Wat betekent deze belofte voor ons en onze kinderen? Hoe gaan we daar biddend mee om?
6. Wat ervaart u zelf van de Heilige Geest in uw leven?