

Samenvatting preek Orde van het Heil (nummer 1): Verkoren tot...

Moerkapelle, zondag 19 januari 2020, 18:30

Naar aanleiding van Romeinen 8:28-29

Gods heil begint in Hem

We willen de komende leerdiensten stil staan bij de heilsorde. We verstaan hieronder hoe God door Zijn Heilige Geest het heil dat Christus verdiend heeft, een plaats geeft (toepast) in ons leven. Deze thema's komen ook in de Catechismus aan de orde, maar het is goed dit thema eens apart en meer systematisch te belichten. Het zijn immers dingen die ons persoonlijk geloof raken.

Het spreken over 'orde' in het heil kan vragen oproepen. Ontwikkelt het geloofsleven zich altijd volgens een vaste orde, die je precies kunt omschrijven? Heeft elke geloofsweg niet iets eigens? Dat is zeker het geval. Toch zijn er in dit alles ook wel herkenningpunten en is er sprake van *een zekere* orde. Paulus spreekt daar in Romeinen 8:30 ook over. We doen er echter goed aan om te spreken over diverse facetten van het geloof. Iedere keer komt een ander aspect naar voren, maar ze hangen ten diepste alle samen, net als de facetten van een diamant.

Wie over heilsorde spreekt, legt alle nadruk op wat God doet in mensenlevens. De nadruk op Gods werk vinden we in heel de Bijbel. Hij is de oorzaak van de schepping en van alle heil, in het bijzonder de verlossing die Christus brengt. Alle heil vindt in Hem zijn oorsprong en reden.

Gods heil wortelt in Zijn verkiezende genade

Onze tekst bevindt zich in een prachtig gedeelte, dat rijk spreekt over het heil dat God geeft. God zal als een Vader Zijn kinderen bewaren en beschermen. Alle dingen werken zelfs mee ten goede voor hen die Hem liefhebben (vers 29). Paulus identificeert 'degenen die God liefhebben' met 'hen die naar Gods voornemen geroepen zijn', verkorenen dus. Het zijn twee benamingen voor dezelfde mensen.

Het spreken over verkiezing kan angst en onzekerheid oproepen. Wie daarover met kerkmensen in gesprek gaat, weet dat. Voor Paulus is de verkiezing in Efeze 1 en Romeinen 8 echter een loflied.

Dit heeft te maken met zijn blikrichting. We moeten nooit met de verkiezing beginnen, maar wie in het geloof staat en terug mag kijken op Gods leiding in Zijn leven, kan niet anders dan Hem de eer geven. Hij trok en leidde en gaf Zijn genade. Vanaf het begin heeft God Zijn kinderen al op het oog (zie ook Jeremia 1:5 en Galaten 1:5). Het geloof is als een poort. Op de buitenkant staat: 'Strijd om in te gaan.' Op de binnenkant: 'U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren.'

Dit betekent niet dat er geen lastige vragen zijn, bijvoorbeeld: hoe zit het met hen die verloren gaan? Vanuit de Schrift is het duidelijk dat wie verloren gaat, om eigen schuld omkomt en wie behouden wordt, uit genade behouden wordt. Dat kunnen wij niet rijmen. Ons verstand schiet daarvoor te kort. We mogen het echter in Gods handen overgeven. We mogen echter nooit de verkiezing van God Zelf en Zijn genade losmaken. In Ez. 33:11 doet de Heere zelfs een eed op de uitspraak dat Hij geen lust heeft in de dood van zondaren. En wie zou durven twijfelen aan de oprechtheid van Jezus' tranen over Jeruzalem? De Bijbel

geeft ons geen aanleiding tot wanhoop. Ook de Dordtse Leerregels doen dat niet, zie Hoofdstuk I § 15.

Gods heil is gericht op de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus

Gods verkiezende genade betekent dat Hij begint, vasthoudt en afmaakt. In Hem ligt het heil vast. Het betekent ook dat Hij dwars door onze weerstanden heen breekt.

God legt Zijn handen op ons. Dat gebeurde al in de doop. Zelfs toen werd al gesproken over verkiezing. Dit is geen rustgrond, maar wel een pleitgrond.

Vers 29 stelt dat het doel van de verkiezing is: de gelijkvormigheid aan de Heere Jezus. God verkiest opdat mensen het beeld van Christus gaan vertonen. Zie o.a. ook Efeze 4:24 en Kolossenzen 3:9-10.

Christus is als Zaligmaker ook de volmaakte mens. Als volmaakte Israëliet sloeg Hij de aanvallen van de duivel af in de woestijn (Mattheüs 4:1-11). Hij gaf ons daarin ook een voorbeeld. Door Zijn Geest wil Hij Zijn beeld in ons laten oplichten. Hij is de belangrijkste, de Eerstgeborene, de Voorloper en Wegbereider. Zijn kinderen zullen Hem volgen. Ook in de opstanding!

Uit God, door God en tot God zijn alle dingen (Romeinen 11:36).

Dit spoort ons aan om het heil bij Hem te zoeken en, als we Hem kennen, in dankbaarheid terug te zien en vertrouwend vooruit te zien. Hij legt Zijn hand op mensen, opdat ze Hem eren en dienen en het beeld van Christus gelijkvormig worden. Verkiezing is altijd doelgericht.

Vragen

1. Waaraan denkt u bij het woord 'heilsorde'. Welke herinneringen en ideeën roept dat bij u op? Hoe kunnen we positief over heilsorde nadenken en wat voor nut heeft dat?
2. De hele Bijbel spreekt van het initiatief dat God neemt. Noem eens een aantal voorbeelden. Denk uiteraard ook aan het werk van Christus.
3. Welke gevoelens en gedachten roept het woord verkiezing bij u op? Leg die ideeën eens naast wat u in de preek hoorde? Helpt dat?
4. Hoe kan de verkiezing een loflied zijn, zoals ook bij Paulus in Efeze 1 en Romeinen 8.
5. Wat is het doel van de verkiezing? Ziet u God ook in uw eigen leven aan het werk?